

Kijk - het park aan de noordkant van het huis is dramatisch veranderd! De bult is weg en in de plaats daarvan is er nu een mooi grasveld omringd door een halve cirkel met negen zuilen van drie meter hoog. Het is de bedoeling om in het grasveld, of in plaats daarvan een Indiaans labyrint te maken. Hoe is nog onbekend, gezien het feit dat het voornamelijk van de financiële middelen afhangt. Verder komen er op de zuilen nog koppen en wordt er nog verlichting aangebracht. Overigens worden de zuilen allemaal van 'marmer' (zwart marmer met groene aders: vert de mer).

Financieel sinds €

Sinds 1 januari 2002 heeft de Stichting Mijnsheerenland in totaal 16519,73 ontvangen. Sinds 1 januari 2002 hebben wij in totaal 63 nieuwe donateurs aan onze database kunnen toevoegen. Overigens zijn ook in december 2001 vele nieuwe donateurs genoteerd, dankzij verschillende acties. ◆

Internet

De Stichting Mijnsheerenland heeft een eigen adres op Internet in vier talen (NL, FR, EN, DU):

www.mijnsheerenland.com

De site staat ook nog op een tweede plaats die soms sneller is:

mijnsheerenland.free.fr
(inderdaad zonder www)

Cursussen en dergelijke staan op de eigen site van Les Gaillards:

lesgaillards.free.fr

Berichten kunnen worden gestuurd naar:

mijnsheerenland@online.fr

als het de Stichting betreft, of naar Aristos en Gerrit via:

aristos@online.fr
gerrit@oreka.com

Vijf jaar ervaring met ziek en gezond

Getto is het nooit geworden

Inmiddels werken wij alweer 5 jaar aan de doelstellingen van de Stichting Mijnsheerenland. Tijd om heel even stil te staan in een terugblik op die doelstellingen.

ARISTOS

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting is vanaf het begin om mensen die (ernstig) ziek zijn een prachtige tijd te bezorgen - zonedig tot het einde. Altijd hebben we daarbij als nevengeachte gezegd: in een ambiance die een afspiegeling vormt van de echte maatschappij - maar dan leuker, door middel van allerlei vormen van kunst. Op allerlei manieren wilden we dus voorkomen dat het hier een getto zou worden. Gelukkig kunnen we constateren dat we nooit een verpleegtehuis-atmosfeer hebben gehad hier. Wat dat betreft is het project nog steeds conform de doelstellingen.

Integratie

De gezonde mensen die hier in groten getale komen zijn dus goed geïntegreerd met de zieke mensen. Toch is er nog het nodige werk te doen. Er zijn gezonde mensen, die hier niet willen komen, omdat ze dan geconfronteerd kunnen worden met mensen die ziek zijn. Dat weten we door uitspraken van enkelen en we leiden het af omdat sommigen zich plotseling terugtrekken als ze de web site hebben gezien. Dat is jammer. Blijkbaar ligt hier toch nog een taboe. Onze maatschappij heeft meer en meer de neiging om zieken weg te stoppen op afgezonderde plaatsen. Rechten van zieken vallen plotseling weg en ze worden niet meer verondersteld 'gewoon' deel te nemen aan de dagelijkse geneugten en lasten van het leven. Confronterend? Misschien. Maar dan is het voldoende om te bedenken, dat u morgen ook 'onder de tram' kunt komen! ◆

Le Gaillard in kleur? Dat kan! U kunt te allen tijden de nieuwsbrief van onze site downloaden. In kleur!

Zo luidde het bericht in de vorige nieuwsbrief. Toch ging er iets fout. De nieuwsbrieven waren niet te downloaden. Na lang zoeken bleek ergens een hoofdletter te staan die een kleine letter moest zijn. (Dank je Joost van Schaik!) Met andere woorden: het probleem is nu opgelost en de nieuwsbrieven zijn nu echt in kleur te bekijken of te downloaden!



03130 Montcombroux les Mines
Frankrijk

Tel. (+33)-(0)470-996454

Fax (+33)-(0)470-996289

E-mail: mijnsheerenland@online.fr

Web site: www.mijnsheerenland.com

Ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. S216637 en fiscaal gerangschikt, art.24, lid 4.

Giro: 7.53.42.43

t.n.v. St. Mijnsheerenland
te Mijnsheerenland



U begrijpt het al natuurlijk. Sinds 18 juli 1997 wonen en werken wij nu in Frankrijk. Dat moet gevierd worden! Elders in deze nieuwsbrief vindt u de aankondiging van het feest voor dit eerste lustrum. Mocht u geïnteresseerd zijn in een kort overzicht, dan ligt hier uw kans. Wij hebben een overzichtsfilm van zo'n 17 minuten gemaakt. Die kunt u bestellen door 25 (15 voor het goede doel en 10 materiaal en verzendkosten. Als u de video hier ophaalt kost hij 20) over te maken op girorekening 7.53.42.43 t.n.v. Stichting Mijsheerenland te Mijsheerenland o.v.v. "Overzichtsvideo".

Denk er aan duidelijk uw naam en adres te vermelden. ◆

DONATEURSDAG 13 oktober 2002

De tweede donateursdag van de Stichting Mijsheerenland zal dit jaar worden gehouden op zondag 13 oktober 2002 in Theater-congrescentrum "De Nobelaer" te Etten-Leur, tussen Breda en Roosendaal.

Dit keer valt de donateursdag, die mogelijk een jaarlijks karakter krijgt, in de provincie Brabant.

Er is veel plaats, dus we rekenen op een grote belangstelling en opkomst. Het programma is nog in volle voorbereiding, maar u kunt zich nu reeds aanmelden. Ook wanneer u een bijdrage denkt te kunnen leveren.

Op de donateursdag is iedereen welkom. Hoewel de dag dus 'donateursdag' heet, is het fijn als er ook andere belangstellenden komen. Vraag dus ook vooral vrienden, familie, burens en andere mogelijke geïnteresseerden om mee te komen naar Etten-Leur.

Voor 2003 proberen we om een dag rondom boeken te organiseren. We willen Francaise Marie de Hennezel uit Parijs, die het boek "De intieme dood" heeft geschreven, een voordracht te geven.

Zij schrijft momenteel een nieuw boek. ◆



In Memoriam Marieke Poos

Marieke Poos was één van onze gasten. Ze kwam met haar vriend bij ons om een echte vakantie te vieren, zonder dat de ziekte die steeds meer bezit van haar nam, een taboe-onderwerp zou zijn. We hebben veel gepraat en ze wilde zeker terug komen. Afgelopen herfst zou dat gebeuren, maar de zoveelste chemotherapie vergde teveel energie. Ze zou later komen. Dat is er niet meer van gekomen.

Marieke was '... spiritueel hier al klaar en is rustig overgegaan naar daar ...' (citaat bidprentje)

In Memoriam Christophe DE JONGH

Hij lijkt een Nederlander, maar is een op en top Fransman. Een hete dag in de zomer twee jaar geleden, komt hij onaangekondigd het terrein oplopen. Wij waren juist aan uitrusten van een aantal weken groepen verzorgen. "Ik heb een affiche zien hangen in de sauna in Vichy en dacht: ik ga eens kijken," zo was zijn introductie. In die bewuste sauna hadden wij een affiche opgehangen, dat mensen welkom waren bij ons om uit te rusten - ook als ze ziek zijn. "Nou, prachtig," was onze replek, "kom erbij liggen - het grasveld is groot genoeg!"

Zijn vriend had hij al aan Aids verloren en zelf had hij ook Aids. Sinds die datum, komt Christophe regelmatig bij ons langs en gaan wij regelmatig bij hem langs in Urbise, zo'n 20 km. verderop. Tot hij ernstig ziek wordt en in Roanne in het ziekenhuis terecht komt. Zijn longen hadden het begeven - mede vanwege zijn grote sigaretbehoefte. Wij zoeken hem regelmatig op - ook later als hij in de buurt van Lyon revalideert. Uiteindelijk gaat Christophe weer bij zijn moeder wonen in Parijs. Zijn longen zijn slecht gebleven en de medicijnen om Aids onder de duim te houden, kan hij niet meer verdragen. Hij wil steeds terugkomen naar ons, maar is bang ons te belasten. Het 'platte land' had toch zijn grote voorkeur. Sinds 12 februari ligt Christophe weer bij zijn vriend in Urbise. Wij hebben op zijn graf hem toegezongen met *Tebe Poem*. Blij dat Christophe niet meer hoeft te strijden voor zijn dagelijkse portie lucht. Droevig omdat we weer een vriend kwijt zijn. Blij met de vele goede herinneringen aan Christophe.

In Memoriam Joop van Schaik



Joop van Schaik overleed dit jaar op 28 januari.

Na een korte maar hevige periode in het ziekenhuis heeft Joop zijn (laatste) hartinfarct niet kunnen overleven. Hij is bijna 72 jaar geworden. Zijn 70ste verjaardag hebben we hier met familie en vrienden gedenwaardig gevierd. Joop heeft ons vanaf het begin veel geholpen in en om het huis. Joop is gecremeerd in Vlijmen op 1 februari en zal een speciale plaats krijgen in het Franse dorpje Trézelles (vlakbij Montcombroux), waar zij beiden zoveel genoten hebben van rust, mensen en natuur. Op het overlijdensbericht troffen we de volgende tekst aan: 'De enige manier om te komen waar je wilt zijn, is te zijn waar je bent.'

(Anna Vali)

Op 1 juni zullen we samen met familie en vrienden een afscheidsviering op Les Gaillards hebben, waarna we de urn naar Trézelles brengen en op de begraafplaats bijzetten.

De dieren hebben de soms strenge winter (in december -17 graden!) goed overleefd gelukkig. Ziehier de pauw die zijn eerste voorzichtige schreden op het vrijerspad zet. Mevrouw Pauw (ook wel Jacqueline genoemd) moet nog wel aan manlief wennen!





Kerstconcert Pieternel en Aristos op 25 december 2001. Een zeer geslaagd internationaal Kerstconcert op 1e Kerstdag met Pieternel van Amelsvoort en Aristos Bouüus aan de vleugel/clavecimbel/cello. De Franse, Engelse en Duitse kerstliederjes kwamen goed uit in de bungalowtent-achtige kerststal. ♦

"Hey guys - thanks a lot for all the food & hospitality! We would probably be passed out in a ditch if it wasn't for you."
2 Zuid-Afrikaner

'Que me gusta'

Plotseling stond er een groot bedrag op de rekening van de Stichting Mijnsheerenland. De gift was onaangekondigd en eigenlijk anoniem. Die anonimiteit is nu opgeheven. Er kwam een oorspronkelijk initiatief naar voren. Een vrijwel gelijk initiatief als het onze, getiteld 'Que me gusta' zou in april 2000 in Spanje van de grond getild worden. Helaas is het project van de baan en stond het bedrag te wachten op een geschikte besteding.

'Que me gusta' is de naam die ik aan, wat tot nog toe alleen mijn initiatief is, heb gegeven. Het is Spaans voor 'wat ik liefheb'. Het gaat hier om het realiseren van een vakantieverblijf voor mensen met een terminale ziekte (vooral Aids) in het zuiden van Spanje, in de bergen bij Malaga. Ik wil niet alleen een dak en maaltijden aanbieden, maar ook een dagritme met bijvoorbeeld meditaties. Een dagritme waarin wordt stilgestaan bij het leven wat men te leven heeft, namelijk alleen het NU! Het zal een klein verblijf worden waar mensen met of zonder partner/familie of vriend(in) 1 tot 6 weken kunnen verblijven, mogelijk als laatste vakantie. Er zullen geregeld the-

maweken aangeboden worden, dit kan in spiritueel/therapeutische zin of creatief zijn. Er zullen ook dieren bij de que me gusta-familie leven en om verzorging vragen. Deze droom is ontstaan in de periode dat ik 1,5 jaar samengeleefd heb met een vriendin die uiteindelijk overleden is aan Aids. Die tijd heeft me geleerd hoe belangrijk het is om ieder moment opnieuw te voelen wat je waarde is op DIT moment, ofwel te LEVEN. Mijn functie in dit geheel zal die van gastvrouw en initiator zijn. Is getekend Foekje Vellema. Wij danken Foekje voor haar reactie en bijdrage en dragen zorg voor een besteding, die overeenkomt met haar eigen initiatief! ♦

"Weer te kort periode, maar zoals altijd fantastisch! En wat een mooie ping-pong tafel!"
een recidivist

Prijswinnaar kerstpuzzel



Pieternel van Amelsvoort kwam hier om haar kerstconcert te geven en tussen de repetities door heeft ze de juiste oplossing gevonden. Geheel volgens de regels echter heeft ze haar (goede) oplossing per brief ingestuurd! Haar brief arriveerde enkele uren voordat de juiste oplossing per e-mail binnenkwam van Roel van der Kamp uit Schagen. Enkele dagen erna kwam de juiste oplossing van de prijswinnaars van vorig jaar Elly & Freek Hols ook binnen. Gefeliciteerd Pieternel en welkom in het aangeboden geheel verzorgde weekend voor twee personen bij "Les Gaillards". Vele foute oplossingen waren het woord: Nieuwjaar. De juiste oplossing was: **NIEUWSJAAR**. Dank voor de reacties allemaal. ♦

In Memoriam Matty Smeets

Enkele minuten voor deze pagina ter perse ging, werden we opgebeld met de mededeling dat Matty is overleden. Matty kwam de afgelopen zomer met enige scepsis met zijn partner Maria mee naar de operaweek. Hij schreef zelf: "Binnen één dag sloeg dit om in verwondering, verbazing en vreugde. Dit was één van de fijnste en de emotioneelste vakanties die ik heb meegemaakt." Hij werd direct donateur en steeds weer probeerde Matty opnieuw op bezoek te komen, maar zijn lichamelijke conditie liet dat steeds maar niet toe. Maria, heel veel sterkte!



De zon heeft zich al enkele uren geleden laten verleiden door de charmes van de nacht. Met vochtige ogen overdenk ik mijn verblijf, alhier bij 'Les Gaillards'. Enkel de vos en de uil zijn getuige van mijn innerlijke omzwervingen. Mijn laatste bijdrage aan de krant. De maan heeft zich twaalf keer in al haar volheid laten zien, het is tijd om verder te gaan, geruisloos als de vos. "Waarheen?" vroeg de uil. "Richting de zon," zei de vos. "Heb je iets geleerd?" vroeg de uil. "Ongetwijfeld," zei de vos. "Wat heb je dan geleerd?" vroeg de uil. "Dat weet ik niet," zei de vos. "Oh," zei de uil. "Het is iets met warmte - iets met voelen," zei de vos. "Iets met voelen?" vroeg de uil, licht verbaasd. "Ja," zei de vos, die het plotseling begreep, "iets met voelen, iets van binnen. Ik kan het niet verklaren maar soms weet ik het gewoon." "Wat weet je dan?" vroeg de uil niet begrijpend. "Dat het goed is," zei de vos, "dat als ik deze rivier volg, ik vanzelf bij de zee uitkom," mijmerde de vos terwijl hij met een verre blik in de nacht staaarde. "Wat zoek je dan bij de zee?" vroeg de uil, zich enigszins zorgen makend. "Je denkt te veel," zei de vos en liep met opgeheven staart de nacht in.

Donatie - abonnement

Een donatie aan de stichting wil natuurlijk zeggen: steun en bijdrage. Voor 22,50 (de huidige minimumbijdrage) kunnen we vier keer per jaar een nieuwsbrief toesturen. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de kosten van de productie en verzending. Wij beschouwen iedere donatie - onafhankelijk van de hoogte van het bedrag - als geldig voor één jaar wat de toezending van **Le Gaillard** betreft. Daarom is een (minimum-) donatie ook geen abonnement op **Le Gaillard**. De uiteindelijke bedoeling is logischerwijze om van de stichtingsgelden personen te steunen in de reis- en/of verblijfskosten. Op de laatste nummers van de nieuwsbrief heeft u steeds op de wikkel kunnen zien, hoelang uw donatie nog geldig was. Daar gaan we natuurlijk mee door. Verder gaan we proberen om mensen die voor een jaar hun bijdrage hebben gegeven ook persoonlijk bericht te sturen dat het einde van het jaar nadert. Uiteraard vergezeld van het verzoek om verlenging. Zo houden wij het adressenbestand schoon en blijft de overhead beperkt. ♦

Franse Euro-postzegel beetje omslachtig

Waarschijnlijk was de Franse postzegel al lang van te voren ontworpen: een brief tussen de 20 en 40 gram zou met 0,67 verstuurd kunnen worden (komt vaak voor bij ons). Toen zou het 0,69 moeten worden. Dus werd er een zegeltje gemaakt van 0,02 om aan de 0,69 te komen. Bijplakken dus. Het werd 1 januari 2002 en wat bleek? Deze brief moest toch 0,70 worden! Zo moeten we nu dus nóg een zegel erbij plakken van 0,01 - kortom voor een brief zwaarder dan 20 gram worden nu 3 postzegels geplakt. De gewone brief tot 20 gram blijft de oude zegel (vroeger 3 FF) waar geen waarde opstaat. Bij navraag bij de post blijkt de zegel 0,46 te kosten. ♦

GIRONUMMERS STICHTING EN LES GAILLARDS

In de vorige nieuwsbrief is helaas het gironummer van de Stichting Mijnsheerenland op de voorpagina niet compleet overgekomen: de laatste 3 is er afgevallen. Wilt u dat s.v.p. corrigeren? Gelukkig stond het nummer op de vele acceptgirokaarten wel vermeld.

Het gironummer is **7.53.42.43**. Bovendien is de girorekening van de Stichting Mijnsheerenland een andere rekening dan de privé-rekening **SenS** van Les Gaillards zelf: giro 17409 t.n.v. SenS (Bouius, Aristo**S** en Schelling, Gerrit). Via deze rekening worden privé-zaken betaald evenals cur-

susgelden. Deze twee rekeningen worden door ons zorgvuldig uit elkaar gehouden en apart door de boekhouder gecontroleerd. Wees dus s.v.p. zorgvuldig met het gebruiken van het juiste nummer voor de bedoelde actie!

Resumerend

Stichting Mijnsheerenland: gironummer 7534243 ten behoeve van donaties.

SenS: gironummer 17409 voor cursusgelden, privé-gelden en persoonlijke storting.

Beide (Nederlandse) girorekeningen zijn in Mijnsheerenland gevestigd. ◆

Vreselijke pastoor kapt boom

Een kastanjeboom van meer dan tachtig jaar oud is door de plaatselijke rooms-katholieke dorpscuré met handlangers in enkele minuten omgezaagd.



Terwijl wij buiten met gasten zaten te ontbijten en dachten dat de buurman Joseph aan het zagen was, heeft de plaatselijke dorpspastoor deze moord gepleegd.

Het was verdrietig om te zien hoe wij te laat ter plekke arriveerden en zagen dat de boom al bijna doorgezaagd was. Woedend waren niet alleen wij, onze gasten en de burens, ook van het gemeentehuis kwam Daniëlle aangesnel en even later de burgemeester zelf. Maar niemand kon de boom terugtoveren. Het laatste nieuws is dat de pastoor de boom in oorspronkelijke

staat terug moet planten. Dat zou de oprijlaan ten goede komen en het dorpsgezicht verfraaien. We vinden de opvatting om met toestemming takken van de boom te mogen verwijderen wel erg ruim. Zou deze ruimdenkendheid met zijn geloof te maken hebben, dan ware er nog hoop voor de toekomst.

Maar helaas. Wel is er een gemeenteverordening gekomen dat de priester de boom moet herplanten. Gelukkig is dat nu een half jaar later gebeurd! Er staat een nieuw pieplein kastanjeboomje voor aan de oprijlaan! ◆



Paula is in 2002 opnieuw één maand bij ons geweest en wacht nu op een plaats in een verpleegtehuis.

Dank aan alle vrijwilligers van Le Gaillard nummer 18: Theo en Liza Verhoeff, Oma Kniertje Verhoeff-Verzeijl, Jeanco, Iris Vinke, Oma Jaapje Schelling-Zeevaarder, José Kluwen, Pia Grapendaal, Aristos Bouius en Gerrit Schelling.

Deze nieuwsbrief wordt gelezen door meer dan 600 donateurs en nog eens 1000 belangstellenden, waaronder 400 vrijwilligers.

Nieuwe donateurs dank voor uw vertrouwen in de Stichting Mijnsheerenland, het bestuur en de uitvoerenden, zelfs zonder CBF-keurmerk, maar met een eigen VOORKEUR.

BIJLAGE BIJ DEZE NIEUWSBRIEF

Folder van LES GAILLARDS met notities over de Stichting.

LUSTRUMFEEST 5 JAAR LES GAILLARDS

Het belooft een groots feest te worden. Wie er in dit weekend bij wil zijn, móet zich opgeven. Overigens zijn vrijwel alle kamers al bezet. Hier en daar is nog een plaatsje en natuurlijk kunt altijd nog op de slaapzaal terecht of in uw eigen tentje/caravan! Het belooft een cultureel en theateraal hoogtepunt te worden met vele feestelijke tafels.

Voorlopig programma

Donderdag 18/7 vanaf 15.00 uur aankomst met onthaal in middeleeuwse stijl.

Vrijdag 19/7. Thema is country & western. Zaterdag 20/7 een feestdag met optredens en dansavond met een Franse band van de TV-vedette Sylvie Maubert. Zondag 21/7 een concert van Pieterneel van Amelsfoort met haar begeleider(s) evenals een liedjesprogramma van Rob van den Bosch. Verder een tropical party aan het zwembad. Maandag 22/7: ontbijt en afscheid.

Wie pas op vrijdag of zaterdag wil



komen, raden wij aan via de Ardennen te rijden.

Dat weekend is Magny-Cour (Formule 1 races bij Nevers) namelijk in vol bedrijf. De Grand Prix van Frankrijk wordt dan gereden.

Toen wij vijf jaar geleden gingen kijken naar het huis was er ook een race net afgelopen. We kwamen toen 50 brandweerwagens tegen en belandden in een Nederland-achtige file van meer dan twintig kilometer. ◆

CBF-keurmerk

Voor goede doelen. U allen welbekend als Centraal Bureau Fondsenwerving om te weten of stichtingen met het gedoneerde geld verantwoord omgaan. Om erkend te worden moet allereerst een bedrag worden gestort van - schrik niet - 3630 met een herhaalde keuring na 5 jaar! Voor een 'verklaring van geen bezwaar' (bedoeld voor de kleinere stichtingen) moet nota bene een bedrag opgehoest worden van 680 om de anderhalf jaar! Allemaal behoorlijk zonde van het donatie-geld!

Wij kunnen voor onszelf duidelijk zijn. Alle schenkingen en donaties worden geregistreerd via de zakelijke girorekening van de Stichting Mijnsheerenland. In de jaarverslagen staan alle cijfers en aantallen bezoekers en uitgaven en inkomsten. De mythe van de strijktok is wat ons betreft aantoonbaar niet van toepassing - temeer omdat ieder jaar wordt afgesloten met een accountantsverklaring. Wij willen dus zo min mogelijk kosten maken, want het gegeven geld voor het doel van de stichting willen we ook daadwerkelijk daaraan besteden!

U betaalt als donateur zelf de onkosten voor deze nieuwsbrief. Bovendien kunnen donateurs - indien ze dat willen - aangeven waaraan het geld besteedt moet worden. Wij blijven duidelijk onder de 25% onkosten voor de werving van nieuwe donateurs (25 % overhead is de norm van

het CBF-keurmerk). Het bestuur betaalt onkosten die ze voor de stichting maken uit eigen zak. Een bestuur met een scherpe en ervaren penningmeester en voorzitter.

De accountant heeft zelf een beroepsgelofte afgelegd en behoeft dus geen duurbetaald keurmerk.

Gelukkig kunnen kleinere en nieuwe stichtingen een 'verklaring van geen bezwaar' krijgen. Het bestuur beraadt zich over te nemen stappen.

Het valt overigens niet mee om die 75/25% te hanteren, wanneer je constateert dat niet alleen een keurmerk dik betaald moet worden. Ook het G.Fikkert's Jaarboek voor notarissen om legaten en schenkingen onder de aandacht te brengen kost 65,50 per jaar!

De Stichting Mijnsheerenland staat in het blauwe deel onder nummer 210048. ◆

Voor iedereen die deze nieuwsbrief voor het eerst ziet!

Dit is het bestuur van de *Stichting Mijnsheerenland*



Voorzitter
Rob Maas



Penningmeester
Pitt Treumann



Secretaris
Aristos Bouïus



PR
Hanneke Groenteman



Bestuurslid
Gryts Lootsma



2e penningmeester
Peter De Bruijn



2e Secretaris
Thomas Denninger



PR
Rob van der Jagt



Bestuurslid
mr. Jan van Lookeren Campagne



Dagelijks bestuur
Gerrit Schelling



Dagelijks bestuur
Aristos Bouïus



Accountant en adviseur
Jaap van der Breggen

Bisschop naar Montcombroux

De planning voor de komende maanden ziet er bijzonder uit. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het aanstaande bezoek van bisschop Jeroen Greveling. Hij wordt met de ambulance opgehaald. Waarschijnlijk neemt hij ook zijn eigen 'pausmobiel' (een aangepaste auto) met zijn eigen rolstoel mee. De bisschop is in principe continu aan het bed gekluisterd, maar kan een korte periode nog in zijn stoel zitten om zijn ambt uit te oefenen. Het voorgesprek in Breda leverde al genoeg voorpret en gesprekstof op om het een bijzondere tijd te laten worden. Via internet is er al maanden een goed contact.

De bisschop valt onder de oud-episcopaal denkenden en dat wil onder andere zeggen dat er vrijer gedacht wordt over een bisschop met een handicap. In deze kerk kan iemand met een handicap dus bisschop worden, terwijl dat in de Rooms-katholieke kerk normaal gesproken geweigerd wordt. Monseigneur Greveling brengt een prachtige kazuifel mee, want hij gaat het buurmeisje dopen. Een goede aanleiding leek om - voor zover nodig - onze horizon te verbreden en de historie van de oud-episcopaal katholieken kort te vertellen.

Onfeilbaar Na de afkondiging van het onfeilbaarheidsdogma van de paus in 1870 kwam er protest in Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Engeland). De druk die er vanuit Rome werd uitgeoefend om het nieuwe dogma te aanvaarden was onvoorstelbaar groot. Zo verloren priesters, theologen en kerkhistorici, soms na jarenlange trouwe dienst bij de kerk hun ambt en kwamen van de ene op de andere dag in de kerkelijke ban. Velen bezweken daaronder. Enkel wilden echter wel trouw blijven aan de oude katholieke leer en traditie van de kerk van de eerste tien eeuwen. Zo ontstonden er verschillende groeperingen. Eén van de eerste problemen waar deze groeperingen mee werden geconfronteerd was, dat zij in haar

gelederen geen bisschoppen hadden die het vormsel konden toedienen of geldige ambtswijdingen konden verrichten. Daartoe zochten zij contact met



de 'Rooms Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Cleresy van Utrecht'.

Deze kerk had al ongeveer een eeuw ervaring als katholieke kerk - los van Rome. De geldigheid van haar ambtswijdingen is door Rome nooit in twijfel getrokken. In 1889 sloten deze groeperingen

zich samen met de Utrechtse kerk aaneen in de 'Unie van Utrecht' en werden Oud-Katholieken genoemd.

Ook in Engeland was, in het begin van de twintigste eeuw een Oud-Katholieke groepering ontstaan.

De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Gerardus Gul (1892-1920) wijdde op 28 april 1908 de Engelsman Arnold Harris Matthew tot bisschop, die daarmee de grondlegger werd van het 'Old Roman Catholicisme' in Engeland. Al vrij snel kwam het tot een breuk tussen de Oud-Katholieke groepering in Engeland en de Oud-Katholieke Kerk in Europa. Toch is de Engelse Oud-Katholieke beweging tot op de dag van vandaag blijven bestaan en in Nederland noemen zij zich de Oud-Episcopaal Katholieke Kerk. De bisschoppen staan dezelfde traditie en in dezelfde lijn der Apostolische Successie die de geldigheid van de wijdingen en daarmee van sacramenten in onze kerk garanderen. De geestelijkheid is financieel onafhankelijk van de kerk, waarbinnen het celibaat facultatief is. Op theologische en exegetische gronden is de wijding van de vrouw tot priester niet bij voorbaat uitgesloten. Lichamelijke handicaps zijn in principe geen wijdingsbeletselen. De Oud-Episcopaal Katholieke Kerk draagt de oecumene een warm hart toe. ♦

Donatie elektrische bedden via het AMC

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft de Stichting Mijnsheerenland twee splinternieuwe ultra-moderne elektrische bedden gedoneerd. Er is direct zeer dankbaar gebruik van gemaakt bij de verpleging van één van onze gasten. De bedden werden bezorgd vanuit Bretagne met een speciale vrachtwagen van de firma Hill-Rom.

De chauffeur schreef: "Je suis venu aujourd'hui livrer deux lits chez "Les Gaillards". Avec beaucoup de sympathie ils m'ont invité à partager leur déjeuner, ce qui m'a permis de discuter avec eux et ainsi de comprendre leur démarche et leur motivation. Je leurs souhaite de tout cœur longue vie à leur institution et garderai un très bon souvenir de cette rencontre," Philippe Lai-go (chauffeur de Hill-Rom) ♦



Maretak-actie mislukt

Gerrit heeft geprobeerd om een week voor Kerst nog maretak te bezorgen bij bloemenwinkels of speciaalzaken die artistieke bloemsierkunst nastreven. De paar bossen brachten f 70,- op. Volgend jaar is het de bedoeling vroeger te starten. Iedereen die geïnteresseerd is en/of een bloemenzaak weet die maretakbollen wil hebben begin december - laat het s.v.p. weten! Er zijn al enkele bestellingen voor volgende Kerst. De maretak is een gebruik rond Oud & Nieuw, waarbij een ieder die eronder staat gekust mag worden. Een idee voor 2002-2003 wellicht? ♦

Nieuwjaarsactie levert meer dan € 15.000 op

De girokaarten die we uiteindelijk na lang beraad toch hebben aangeschaft, moesten we ineens opruimen door de invoering van de Euro. Dit resulteerde in een nieuwjaarsactie waarbij er enkele girokaarten bij de nieuwsbrief mee werden gezonden. Het leverde vele reacties op van veel nieuwe donateurs. Samen met een persoonlijke actie van de penningmeester van de Stichting Mijsheerenland, die zijn ruime netwerk van vrienden en kennissen vroeg toch vooral de laatste gulden aan de stichting te doneren, leverde dit een zeer groot eindtotaal op (zie voorpagina). Vele zieke mensen zullen u dankbaar zijn! ♦

Week Spiritualiteit

door
spiritueel-counsellor en paragnoste
Moniek van der Donk.

De week is bedoeld voor iedereen die wel iets van spiritualiteit en de vele tientallen verschillende stromingen, middelen en benaderingen heeft gehoord, maar het fijne er niet van weet. Moniek legt alles in duidelijk Nederlands uit en geeft zo een spirituele leidraad voor de toekomst.

Week spiritualiteit van 4 t/m 11 mei 2002 en week 2 van 11 t/m 18 mei. Uitgebreidere informatie is aan te vragen of kunt u vinden <http://lesgaillards.free.fr>

Jaar van Jeanco ten einde

Een jaar wilde Jan-Kees Verhoeff, hier Jeanco genoemd, hier als vrijwilliger doorbrengen. Op een plek waar gewerkt wordt voor en met een visie en (goed) doel. Via de site kwam hij tot de conclusie dat het naar Frankrijk afreizen op 29 mei 2001 voor een jaar zou zijn. Na een testweekend en ondervragingen van beide kanten, klikte het. Nu na bijna een jaar loopt deze termijn ten einde. Zowel de Stichting Mijsheerenland als Les Gaillards, Gerrit en Aristos, kunnen terugzien op zijn welwillende steun en mankracht. We zijn blij dat het kennelijk mogelijk is ook vrijwilligers voor langere tijd in ons midden te hebben, terwijl onze maximum tijd voor vrijwilligers op dit moment twee weken is, met een minimum leeftijd van 18 jaar.

Jeanco wensen wij namens de trouwe lezers, vrienden van de stichting en alle har-cursisten een harmonieuze koers toe in een toekomst die weer open ligt.

Gerrit & Aristos



De moeder van deze 5 vlaamse reusjes stierf. We hebben ze gelukkig met de spuit groot kunnen brengen! ♦



WILD PLAN !

U weet waarschijnlijk inmiddels dat wij in augustus een 10-daagse zangworkshop organiseren met als hoofdwerk het Armeens Oratorium van Katchatur Avedisian. Een meer dan prachtig werk. Er zijn nog veel te weinig aanmeldingen.

Maar dat komt vast goed. Wij hadden nog een ander wild plan. Via Internet zijn we erachter gekomen dat er in Armenië een koor bestaat van mensen in een rolstoel. Er is inmiddels een heel goed contact met hen. We hebben ze natuurlijk uitgenodigd. Het spijtige is dat vrijwel iedereen in Armenië straatarm is en zo'n reis niet kan betalen. Er moet dus SNEL en HEVIG naar sponsors worden gezocht!

Weet u iets? Kent u een mecaenas? Een bedrijf met culturele? 'guts'? Meldt het of laat ze over de brug komen!

Een medewerker van het koor heeft inmiddels een goede transcriptie van de Armeense tekst gemaakt voor ons. ♦

Danscursus "Dans kijken, dans maken"

met Vera Bergman

Naast een danstraining is er steeds aandacht voor conditie, concentratie en spanning/ontspanning. Aan de hand van videofragmenten wordt dans bekeken, waarna een persoonlijke interpretatie volgt. Ideeën genoeg dus om aan het werk te gaan in een groene natuur in en rondom het 'château' Les Gaillards.

Inschrijven kan nog bij Vera Bergman, die naast dansdocent/consulent ook als stafmedewerker bij het LOKV werkt. Ze heeft veel dansontwikkeling geëntameerd. Het telefoonnummer van Vera: 040-2123301 (na 19.00 uur) en per e-mail: verabergman@cultuurnetwerk.nl. Kijk ook op www.dansweb.nl. Al vanaf 275 kun je een hele week meedoen met de cursus inclusief onderdak en verzorging. Vraag het inschrijfformulier aan bij Vera Bergman. ♦

Agenda 2002

- | | |
|--------------------|--|
| 4 - 11 mei | Spiritualiteit Week I (Persoonlijke verrijking) |
| 11 - 18 mei | Spiritualiteit Week II (Verdieping, persoonlijke gesprekken) |
| 23 - 29 juni | Massagecursus voor Mannen I - beginners |
| 29 juni | Mannen-dag vanaf 15.00 uur |
| 1 - 6 juli | Massagecursus voor Mannen II - gevorderden |
| 7 - 15 juli | Dansweek met Vera Bergman (zie info elders in dit nummer) |
| 18 - 22 juli | LUSTRUMVIJFDAAGSE LES GAILLARDS (202 compleet arrangement) |
| 26 - 2 augustus | Cursus Beeldhouwen/Tekenen/Schilderen WEEK I / Gisela Heising en Wim Janzen |
| 4 - 11 augustus | Cursus Beeldhouwen/Tekenen/Schilderen WEEK II / Gisela Heising en Wim Janzen |
| 15 - 25 augustus | Zangcursus voor koorzangers en/of muzikantenweek met o.a. het Armeens Oratorium met de volgende geplande concerten |
| | 23 augustus Avondvoorstelling I om 22.00 uur met middernachtelijk diner |
| | 24 augustus Avondvoorstelling II om 22.00 uur met middernachtelijk diner |
| 31/8 - 7 september | Workshop vrouwenweek I: lesbische vrouwen komen op verhaal |
| 7 - 15 september | Workshop vrouwenweek II: lesbische vrouwen vervolg of instap |
| 19 - 26 oktober | Massagecursus voor Mannen III (alle nivo's) |

Voor alles geldt: reserveren/aanmelden/deel vooruitbetaling verplicht.

Inschrijving is vanaf nu mogelijk.

Prijzen en verdere belangrijke details volgen later en zijn natuurlijk op aanvraag beschikbaar. Vaak (maar niet altijd, vanwege de bezetting) kunt u als u dat wilt ook extra overnachtingen bespreken om er een vakantietijd aan vast te koppelen. Natuurlijk bent u de rest van het jaar gewoon als gast welkom! Kijk voor uitgebreide informatie op onze site:

lesgaillards.free.fr